

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκά ε΄1-11)
25 Σεπτεμβρίου 2016

Από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή ξεχωρίζουμε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο στο οποίο στεκόμαστε είναι η **υπακοή**, την οποία έδειξαν οι μαθητές του Χριστού στο διδάσκαλό τους. Στην υπόδειξη, δηλαδή, του Χριστού να ξαναπάνε για ψάρεμα, παρόλο που όλη νύχτα προσπάθησαν χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ο Πέτρος αποδέχεται την πρόταση του Κυρίου και λέγει: «επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον».

Η υπακοή, την οποία δείχνει ο Πέτρος προς τον Διδάσκαλο, είναι αξιοθαύμαστη. Σέβεται τον Διδάσκαλό του και υπακούει στις εντολές του. Η υπακοή είναι μεγάλο προτέρημα για τον κάθε χριστιανό. Παρά τη φαινομενική ταπείνωση, υψώνει τον άνθρωπο, σε σφαίρα ανώτερη, ολοκληρωμένη, πιο πνευματική, τον οδηγεί στη θέωση.

Η υπακοή, παρά τις δυσκολίες που έχει για τον άνθρωπο, έχει και τις θετικές συνέπειές της. Η υπακοή του Πέτρου στο θέλημα του Κυρίου οδήγησε στη συγκέντρωση πλήθους ψαριών μέσα στα δίκτυα του. Έτσι και για μας, όταν υπακούουμε στο θέλημα του Θεού, τα αποτελέσματα είναι πολύ θαυμαστά και ωφέλιμα για την ψυχή μας. Αυτή την υπακοή εξύμνησαν οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας μας και αυτήν πρέπει να επιδεικνύουμε κι εμείς, μιμούμενοι το παράδειγμά τους. Υπακοή

πρέπει να επιδεικνύεται μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην εργασία, στην κοινωνία.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο στεκόμαστε είναι η **παντοδυναμία του Κυρίου**. Όλη την προηγούμενη νύχτα, μάταια ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης προσπαθούσαν να πάρουν, έστω και λίγα ψάρια. Δεν μπόρεσαν, όμως, να κάνουν τίποτα. Συνήθως, το πρωί οι ψαράδες μαζεύουν τα δίχτυα τους και συγκεντρώνονται στη στεριά, γιατί τα ψάρια, με το φως της ημέρας, σκορπίζουν δεξιά και αριστερά. Κι όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση έπιασαν τόσα πολλά ψάρια, ώστε «διερρήγνυτο το δίκτυον αυτών». Ήταν αδύνατο το ψάρεμα, με το φως της ημέρας. Να, όμως, με μια απλή υπόδειξη του Κυρίου όλα αλλάζουν και όλα ανατρέπονται. Οι φυσικοί νόμοι και μακρόχρονη πείρα και λογική. Η Αγία Γραφή αναφέρει: «Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξις...» Το πότε, όμως, θα θελήσει ο Θεός να ξεπεραστούν οι νόμοι της φύσεως και να γίνει το θαύμα, αυτό εξαρτάται από μας. Από την απλότητα της καρδιάς μας και τη θετική στάση μας απέναντι στο Χριστό και τη διδασκαλία του.

Ένα τρίτο σημείο στο οποίο στεκόμαστε από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι η απλότητα και η απόλυτη εμπιστοσύνη των μαθητών προς τον Κύριο. Τόση ήταν η αγάπη των μαθητών προς τον Κύριο, ώστε, «**αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ**». Αφησαν τα πλοία τους, την εργασία, τις περιουσίες τους, τις οικογένειές τους και ακολούθησαν τον Κύριο του ελέους και της Αγάπης. Στη στάση των

μαθητών επαληθεύτηκε το ρητό του Κυρίου «ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ εστί μου άξιος...» (Ματθ. ι', 37).

Χωρίς τον Ιησού Χριστό η ζωή μας δεν θα έχει κανένα νόημα. Μόνο όταν δεχτούμε σαν κυβερνήτη της ζωής μας το Χριστό και υποτάξουμε σε Αυτόν όλη τη ζωή μας, τότε θα βρούμε την πραγματική ευτυχία και το αληθινό νόημα της ζωής.

Αλέξανδρος Ταπάκης